

Κείμενο

«Λεωφορείο για τον παράδεισο»

«Αγαπάτε αλλήλους». Αυτά τα λόγια ειπώθηκαν περισσότερο από δύο χιλιάδες χρόνια πριν. Παρά την έντονη προτροπή τούτης της εντολής, πολλοί από μας κατάφεραν να την αγνοήσουν ολ' αυτά τα χρόνια. Όλοι υποτίθεται ότι τη σεβόμαστε, αλλά ελάχιστοι περιμένουν από κάποιον να την τηρήσει. Αυτό το αφήνουμε στους τρελούς και τους αγίους.

Στην πραγματικότητα, έχουμε γίνει καχύποπτοι απέναντι σ' αυτούς που αγαπούν και είτε τους απορρίπτουμε σαν αφελείς και άσχετους είτε τους θεωρούμε υποκριτές. Είμαστε σίγουροι ότι κανένας δεν μπορεί να νοιάζεται ειλικρινά για οποιονδήποτε, χωρίς ιδιοτέλεια και υστεροβουλία. Τα χαρακτηριστικά της αγάπης, όπως η τρυφερότητα, η αφοσίωση, το ενδιαφέρον, η γενναιοδωρία και η εμπιστοσύνη, κατατάσσονται στις αφηρημένες έννοιες και αγνοούνται. Σήμερα, η υλοποίηση της φράσης «αγαπάτε αλλήλους» γίνεται πάλι επιτακτική. Νομίζω ότι θα πρέπει ή να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο ή να πεθάνουμε. Η σύγχρονη κοινωνία αδιαφορεί γι' αυτή τη νέα έκκληση για αγάπη. Κοροϊδεύει όσους υποστηρίζουν ότι ο κόσμος μας μπορεί να γίνει ασφαλέστερος μέσα από ένα βαθύ σεβασμό για τη ζωή. Κανένας δεν μπορεί ν' αρνηθεί ότι έχουμε φτάσει σ' ένα κρίσιμο σημείο δίχως επιστροφή. Ένα πράγμα είναι οδυνηρά φανερό: οι συμβατικές μέθοδοι για την επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο έχουν αποτύχει.

Όσο πιο πολύ κοιτάξουμε γύρω μας, τόσο περισσότερο ανακαλύπτουμε μίσος, βία προκαταλήψεις και περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής. Ακούμε ειδήσεις για νεκρούς από πολέμους ή πείνα, για παιδιά κακοποιημένα ή εγκαταλελειμμένα, για περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά μας συγκινούν τόσο όσο και οι ειδήσεις για τα αποτελέσματα των ποδοσφαιρικών αγώνων. Κι όμως, εξακολουθούμε να αποκλείουμε την αγάπη σαν μια πιθανή εναλλακτική λύση.

Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα το θεωρήσουν αφελές και ανεδαφικό θα σκεφτούν ότι η αγάπη δεν έχει καλά – καλά τη δύναμη να διατηρήσει πιο στενές τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Συχνά μου λένε ότι με το ζήλο μου να αγαπώ τον καθένα, θα

καταλήξω να μην αγαπώ κανέναν. Η παγκόσμια αγάπη είναι η πιο ολοκληρωμένη αγάπη που μπορούμε να νιώσουμε σαν ανθρώπινα πλάσματα.

Όμως η αγάπη μπορεί να λειτουργήσει, μόνο αν παραιτηθούμε από τις απαρχαιωμένες αντιλήψεις που μας καθλώνουν. Πρέπει να δεχτούμε την αγάπη στη ζωή μας σαν τη μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη. Μόνο τότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι η αγάπη έχει τη δύναμη να παραμερίσει τα ασήμαντα πράγματα που μας χωρίζουν και να αποκαλύψει το γεγονός ότι ο εχθρός μας έχει ένα πρόσωπο και μια καρδιά. Από αυτό το σημείο όλα γίνονται πάλι πιθανά.

Λεό Μπουσκάλια

Ασκήσεις

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.

25 ΜΟΝΑΔΕΣ

B.1. α) Να δώσετε από δύο παραδείγματα αναφορικής και ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας.

3 ΜΟΝΑΔΕΣ

β) Να γράψετε τα αντώνυμα των λέξεων: τηρήσει, ιδιοτέλεια, αφηρημένες, οπισθοδρομική, προσιτή.

5 ΜΟΝΑΔΕΣ

B.2. Πώς ερμηνεύετε την επιλογή του συγγραφέα να χρησιμοποιήσει α' πληθ. στο μεγαλύτερο μέρος του κειμένου;

4 ΜΟΝΑΔΕΣ

B.3. «Όλοι υποτίθεται ότι τη σεβόμαστε (την αγάπη), αλλά ελάχιστοι περιμένουν από κάποιον να την τηρήσει. Αυτό το αφήνουμε στους τρελούς και τούς αγίους.» Να σχολιάσετε την παραπάνω άποψη σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων.

7 ΜΟΝΑΔΕΣ

B.4. Ιδιοτέλεια, υλοποίηση, έκκληση: με καθεμιά από τις λέξεις να σχηματίσετε από μια πρόταση

3 ΜΟΝΑΔΕΣ

B.5. ανεδαφικό, αποτελέσματα, απαρχαιωμένες: να γραφεί από ένα συνώνυμο. 3 ΜΟΝΑΔΕΣ

Γ. «Ζούμε σε μια εποχή που διακρίνεται από την ιδιοτέλεια, την ανηθικότητα και την απανθρωπιά. Γράψτε ένα άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου αναφέροντας λόγους για τους οποίους είναι επιτακτική ανάγκη η εξάπλωση της χριστιανικής ρήσης «αγαπάτε αλλήλους» ;

50 ΜΟΝΑΔΕΣ